

Vorming & Toerusting ***Programma 2018-2019***

Hervormde gemeente Elburg - Wijk Oost



NIEUW 2019! Micha cursus - gerechtigheid

NIEUW 2018! Cursus luisterend bidden

Efeze 3:16-19

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

De commissie vorming en toerusting wil een bijdrage leveren aan het groeien in het geloof door middel van verschillende activiteiten die gericht zijn op het leren vanuit Gods Woord en omzien naar elkaar, om zo met elkaar ons geloof te verdiepen en te groeien in het gemeente zijn.

In dit boekje hebben we een overzicht gemaakt van de activiteiten die voor komend seizoen gepland staan. Informatie over deze activiteiten worden ter zijner tijd ook in Contact, op de weekbrief en de website www.hervormdelburg.nl vermeld.

Indien er vragen zijn neem dan gerust contact op met de commissie vorming en toerusting: vorming-toerusting@live.nl

Themadienst



Twee maal per jaar organiseren we een themadienst waarin we aansluiten bij andere activiteiten die we gedurende het jaar organiseren.

Dit jaar zijn dat de nieuwe cursussen: Luisterend bidden en de Micha course.

In de themadiensten is er op verschillende manieren ruimte voor een persoonlijke inbreng van gemeenteleden.

Na afloop van een themadienst is er ook materiaal beschikbaar om door te praten, bijvoorbeeld op de Bijbelkring.

2 december: themadienst Luisterend bidden

Deze dienst is na afloop van de cursus Luisterend bidden en geeft ruimte om de ervaringen van deze cursus te delen.

3 februari: themadienst Gerechtigheid

Deze dienst gaat vooraf aan de Michacursus.

Meer informatie volgt in Contact en op de weekbrief.

Vrouwenontbijt

Thema: Katharina von Bora, de sterke vrouw naast Luther

Katharina kwam uit een adellijke familie. Na de dood van haar moeder ging ze naar een klooster. Na verloop van jaren begon ze steeds meer te twifelen aan de manier van leven die hen in het klooster werd opgelegd. Uiteindelijk vluchtte ze samen met een aantal andere nonnen. Ze begon een nieuw leven. Ze ontmoette Maarten Luther en ze trouwden in 1525. Katharina



was erg intelligent en ze moet voor Luther, die nogal eens onevenwichtig was, door haar stevige persoonlijkheid, een enorme steun geweest zijn. Luther gaf haar veel vrijheid. Ze zorgde voor het huishouden en het familie-inkomen. Luther en Katharina kregen samen 6 kinderen. Daarnaast zorgde ze ook voor de kinderen van haar zus. Om het financieel te kunnen redden verhuurde ze kamers in hun klooster aan studenten, verbouwde Katharina haar eigen gewassen en brouwde ze bier. Maarten Luther bewonderde zijn vrouw en gaf haar de bijnaam Doctora Lutherin en Herr Käthe.

Tevens is er een mogelijkheid om boeken te kopen of te verkopen. De opbrengst is voor Stichting Ontmoeting

Wanneer: 2 november

Waar: Oosterkerk

Tijd: 9.00 -11.45 uur

Meer informatie en opgeven bij Joke ten Hove:

w.tenhove@hotmail.com of tel : 063946 1407

Mannenochtend

De mannenochtenden worden georganiseerd door een groep enthousiaste mannen uit de gemeente welke allen ooit hebben deelgenomen aan een karakterweekend van de 4e Musketier. We hebben hierbij zelf ervaren hoe waardevol het is om als groep mannen samen op te trekken, ervaringen te delen en vriendschappen te ontwikkelen. Het is hierbij ons verlangen om elkaar als mannen van de gemeente beter te leren kennen, elkaar ook buiten de kerkmuren te ontmoeten en op die manier ook samen te groeien in gemeente zijn en geloof.



Tijdens een mannenochtend beginnen we 's ochtends vroeg om 7.00 uur met een stevig ontbijt. Na het ontbijt ontvouwt zich het programma waarin altijd wel een aantal vaste onderdelen zitten. Denk bijvoorbeeld aan een stuk wandelen, een of meerdere spellen/activiteiten en gedurende de ochtend een aantal sprekers die vanuit de bijbel een praktische vertaling van het thema maken naar onze huidige tijd. We sluiten de ochtend rond een uur of 12.00 altijd af rondom een vuurtje voorzien van een drankje en een 'vette hap'.

Wanneer: zaterdagochtend 24 november 2018, en een
zaterdagochtend in mei/juni 2019

Waar: we zoeken per ochtend een inspirerende omgeving

Tijd: 7.00-12.00 uur

Schiet voor meer info één van de mannen uit de organisatie aan: Marco Bakker, Robert-Jan van Gelder, Jeroen Hendrikse, Hans Hofman, Brendan ten Hove, Gerben Schuurman of Gerjan Prins.

Cursus Luisterend Bidden

Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen? Na deze cursus heb je als gemeente iets geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat jullie steeds meer gaan leven als getuigen van Jezus en zijn Koninkrijk.



Deze cursus wordt aangeboden en begeleid door het Ministry team uit onze gemeente. Jong en oud is van harte welkom.

Wanneer: woensdagavond 10,17,31 okt. en 14,21,28 nov.

Waar: Oosterkerk

Tijd: 20.00-22.00 uur

Meer info en opgeven bij Anneke van Dijk:

anneke@ponyenzo.nl of 0654901481

Micha Cursus

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Micha 6:8

Meer leren over goed en recht doen?
Doe dan dit jaar mee met de Micha cursus!

Met de Micha Cursus leer je samen hoe je 'goed en recht kunt doen', dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen Bijbelteksten maar doe je ook individueel of met de andere cursisten opdrachten om je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.



Door het volgen van de cursus:

- denk je na over wat God bedoelt met recht doen;
- ontdek je dat de bijbel oproept tot dienstbetoon en onrechtbestrijding;
- wordt helder wat bij jouw talenten en mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving;
- ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager.

Wanneer: febr.- maart 2019 ,exacte data volgen nog

Kosten: €12,50 per persoon voor materiaal

Meer informatie volgt in Contact en op de website

Opgeven kan al bij Gerjan Prins: gerjan_prins@hotmail.com

Mariage Course

De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie. De cursus is ontwikkeld door christenen, maar is relevant voor iedereen. De Marriage Course behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan dertig jaar een samen bent. Waarom zou je de Marriage Course doen?



Reden 1: Een leuk uitje

De Marriage Course is een leuk en ontspannen uitje voor twee. Het is een dynamisch geheel van gezellig samen eten, herkenbare ervaringen van cursusleiders en filmpjes uit het cursusmateriaal, afgewisseld met oefeningen en vragen die je met z'n tweeën bespreekt.

Reden 2: Investeren in je relatie

Door de bijeenkomsten en de thuisopdrachten investeer je in je relatie. Stellen die de cursus gevolgd hebben geven vaak aan dat ze een stap dichterbij elkaar zijn toegegroeid.

Reden 3: Je doet het samen

Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je hebt alle ruimte om de tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst levert eyeopeners en onderlinge herkenning op.

Reden 4: Toegankelijk en praktisch

De Marriage Course pakt de essentiële onderwerpen van je relatie op. De cursus draait niet om spannende thema's heen, maar is ook geen zware kost: de onderwerpen worden op een toegankelijke en praktische manier gebracht.

Reden 5: Voorkomen is beter dan genezen

De cursus heeft ook een preventieve werking. Waar meer dan een derde van de huwelijken in een scheiding eindigt, is voorkomen beter dan genezen. Het geeft natuurlijk geen garantie op een goede relatie, maar de Marriage Course helpt je wel meer grip te krijgen op je relatie.

De cursus wordt gegeven door twee echtparen uit onze gemeente: Herma en Peter Huijssoon, Marien en Rianda Korevaar

Wanneer: Op vrijdagavond, start 11 januari

bijeenkomst 2: 18 januari

bijeenkomst 3: 1 februari

bijeenkomst 4: 15 februari

bijeenkomst 5: 8 maart

bijeenkomst 6: 22 maart

bijeenkomst 7: 5 april

Waar: Oude Feitenhof

Tijd: 19.00 uur

Kosten: € 180,00 per stel

Meer info en opgeven: vorming-toerusting@live.nl

Stille Week

Passiestonden: stilstaan bij de kern van ons geloof !

In de week voor Pasen is er iedere dag een mogelijkheid om, samen met andere gelovigen, bij elkaar te komen. De Grote Kerk staat open voor iedereen en christenen van allerlei gemeenten weten in deze week de weg naar de Grote Kerk weten te vinden.



Een Passiestonde is een korte samenkomst van ongeveer een half uur. Het is geen kerkdienst en er is dus ook geen preek en iedereen is welkom. Er is ruimte voor stilte en overdenking. De bijeenkomsten zijn elke dag wat anders, met verschillende medewerkers en met verschillende muzikale begeleiding. De kern is steeds hetzelfde: We worden stil voor Jezus en zijn lijden voor ons.

Op maandag tot en met vrijdag zullen er **'Passiestonden'** gehouden worden. Op Stille zaterdag is er de mogelijkheid om mee te doen aan het **zingen met en voor gemeenteleden.**

Wanneer: 15 t/m 20 april 2019

Waar: Grote Kerk

Tijd: 19.30 uur

Bijbelkringen

Wil je naar een Bijbelkring maar weet je niet welke kringen er zijn en weet je niet wie je aan moet spreken?

Op de website staan deze kringen en contactpersonen vermeldt. Er zijn kringen voor alle leeftijdsgroepen, onder leiding van een predikant of huisbijbelkringen. Nieuwe leden zijn van harte welkom, schroom niet en neem contact op!

Als je belangstelling hebt om een nieuwe kring te starten neem dan contact op met vorming en toerusting, wij willen je daar graag bij helpen.

Wijk Oost heeft 3 Bijbelkringen o.l.v. een predikant:

Bijbelkring ds. J.F. Schuitemaker

Maandelijks op dinsdagavond, 50+

Contact: jfschuitemaker@gmail.com

Bijbelkring ds. L. Westland

1 Keer per 3 weken op maandagavond, tot 30 jaar

Contact: familiewestland@hotmail.com

Bijbelkring ds. G.J. v.d. Top

Maandelijks op donderdagavond, 30+

Contact: gjvdtop@hetnet.nl

Wijk Oost heeft 10 huisbijbelkringen:

Bijbelkring 2013

Elke maand op dinsdagavond, 35+

Contact: Dinand Jansen, jansendinand@gmail.com

Bijbelkring van Ekeris

Elke 2e zondag van de maand, 30+

Contact: Marja v.d. Wal, mjvdwal4@gmail.com

Bijbelkring Martin Goudriaan

Elke maand op maandagavond, 30+

Contact: goudriaanelburg@filternet.nl

Bijbelkring W. Hoekert

Elke maand op zondagavond, 40+

Contact: T. van Putten, t.putten@chello.nl

Bijbelkring Vendeville

Elke maand op maandag- of woensdagavond, 30 – 40 jaar

Contact: rosemarijnkuit@hotmail.com

Bijbelkring Bruinink

Elke maand op maandagavond, 30+

Contact: wimbruinink@kpnmail.nl

Bijbelkring den Besten/Korevaar

1 Keer per 3 weken op zondagavond, 40+

Contact: Kees den Besten, cdenbesten.1@kpnmail.nl

Bijbelkring 20 – 30 jarigen

Elke maand op zondagavond

Contact: Harm Aalberts, g.h.aalberts@hotmail.com

Gespreksgroep

Elke maand op zondagavond, 35 – 55 jaar

Contact: Anita Siemerink, asiemerink@kpnmail.nl