

**Zondag 30**

**Vraag 80:** *Welk onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis?*

**Antwoord:** Het Avondmaal des Heeren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God, Zijn Vader, en daar door ons aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld, dat de levenden en de doden alleen dán door het lijden van Christus vergeving van zonden hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus nog lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in wezen niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij.

**Vraag 81:** *Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?*

**Antwoord:** Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn, en dat ook hun blijvende zwakheid door Zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Maar de huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel.

**Vraag 82:** *Behoort men ook hen tot dit Avondmaal toe te laten, die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen betonen?*

**Antwoord:** Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en Zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk, overeenkomstig het bevel van Christus en Zijn apostelen, verplicht zulke mensen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten totdat zij tonen hun leven te beteren.

**Kernpunten bij de preek**

- Ook in deze zondag hoor je hoe het de Reformatie te doen was om de zekerheid van het geloof! In het heilig Avondmaal *verzekert* de Heere ons van volledige vergeving.
- In de rooms-katholieke mis wordt de zekerheid opgehangen aan de *tekenen*: brood en wijn *zijn* lichaam van Christus, deelname aan de eucharistie is bij herhaling nodig om vergeving te krijgen. Op grond van (o.a.) Hebreëën 9 belijden we echter dat ons heil afhangt van *Christus*, op Wie wij door het geloof vertrouwen. Dat geeft veel meer zekerheid!
- In antwoord 81 hoor je de drie stukken uit zondag 1 (vr/antw 2) terug. Het zijn de drie dimensies van het leven met de Heere. Opvallend dat hier (en nergens in de catechismus) niet staat dat het voor bekeerde mensen is!
- 'Een oordeel eten en drinken' (antw.81) is een term die een eigen leven is gaan leiden. Vanuit 1 Korinthe 11:29 en het formulier eet en drink je jezelf een oordeel als je met woorden en/of daden het tegenovergestelde doet van wat je in het Avondmaal belijdt (als je dus bij één van die drie stukken de tegenovergestelde indruk wekt door ongeloof en onbekeerlijkheid). Er staat niet: 'hét oordeel'!
- Opvallend is in antw. 82 dat de h le gemeente getroffen wordt als iemand onbekeerlijk leeft – zie 1 Korinthe 11:30.

**Om verder over na te denken** (en op te reageren: [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl))

1. In hoeverre moeten we ons druk maken over de leer van de mis in de rooms-katholieke kerk? Zou u (op vakantie of in een rouwdienst) aan de eucharistie in een rooms-katholieke kerk deelnemen? Waarom wel/niet?
2. Er is gezegd dat 'bekeerd-zijn' een ongelukkige uitdrukking is en heel wat mensen blokkeert om naar het heilig Avondmaal te gaan. Hoe breng je op een bijbelse manier toch de bekering ter sprake rond het heilig Avondmaal?