

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 31

Elburg, 21 januari 2018

Schriftlezingen: Mattheus 18:10-22 en 1 Korinthe 6

Zondag 31

Vraag 83: *Wat zijn de sleutels van het hemelrijk?*

Antwoord: De verkondiging van het heilig Evangelie en de christelijke tucht of uitsluiting uit de gemeente, waardoor het hemelrijk voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten wordt.

Vraag 84: *Hoe wordt het hemelrijk door de verkondiging van het heilig Evangelie ontsloten en gesloten?*

Antwoord: Aldus. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, gezamenlijk en afzonderlijk, verkondigd en openlijk betuigd dat al hun zonden hun door God, omwille van Christus' verdiensten, waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als zij de belofte van het Evangelie met een oprecht geloof aannemen. Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en aan hen die zich niet van harte bekeren betuigd dat de toorn van God en de eeuwige veroordeling op hen liggen, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis van het Evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven.

Vraag 85: *Hoe wordt het hemelrijk gesloten en ontsloten door de christelijke tucht?*

Antwoord: Aldus. Volgens het bevel van Christus worden zij die onder de christennaam onchristelijk leren of leven, wanneer zij na herhaalde broederlijke vermaning hun dwalingen of ergerlijke levenswandel niet willen opgeven, bekendgemaakt. Indien zij zich aan de vermaning niet storen, worden zij door hen, met het ontzeggen van de sacramenten, van de christelijke gemeente en door God Zelf van het rijk van Christus uitgesloten. Zij worden opnieuw als lidmaten van Christus en Zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige beterschap beloven en betonen.

Kernpunten bij de preek

Het gaat in zondag 31 over *tucht*. Ook in de wereld kennen we tuchtcommissies, zowel voor de sport als voor beroepsgroepen. Stelling: de wereld doet meer aan tucht dan de kerk. Vraag: is tucht in de wereld en tucht in de kerk hetzelfde?

De vraag naar de tucht werd opgeroepen toen het in zondag 30 over het heilig Avondmaal ging: dat is niet voor iedereen. Voor wie niet? Voor degenen die volgens Gods Woord buiten het Koninkrijk staan. Hoe weet je of je zelf buiten het Koninkrijk staat: dat maakt de Heere ons in de Bijbel en de prediking daarvan bekend. Elke preek is een kwestie van erop of eronder. De Heilige Geest maakt je duidelijk hoe jij er dan zelf voor staat. Prediking roept op tot zelftucht.

Opvallend is het verschil in volgorde: *'ontsloten en gesloten'* in vraag 84 over de prediking, *'gesloten en ontsloten'* in vraag 85 over de tucht!

Bijbelse tucht staat in het kader van de liefde, liefde die de ander voor de ondergang wil behoeden. Het gaat niet om het halen van óns recht en het veilig stellen van óns belang, maar om de ziel van onze broeder/zuster. Jezus spreekt over het 'winnen' van je broeder, dat is: redden van de ondergang!

We leggen onze praktijk ernaast: functioneert het ook zo in de kerk?

De kerk is dé plaats om je zonden te belijden, en de kerk is dé plaats om zonden te vergeven. Zo wordt het evangelie praktijk! Zie Galaten 6:1 en 1 Johannes 1:5 - 2:2.

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

1. Zou het goed zijn als we de biecht weer zouden invoeren? Zou je er zelf behoefte aan hebben om te biechten?
2. Als iemand zou zeggen dat in onze gemeente de tucht niet functioneert, wat zou je dan antwoorden?
3. Is er een kwestie tussen jou en een ander uit de gemeente? Neem de beslissing om daar van de week naartoe te gaan en het uit te praten.