

## Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 33 (1)

Elburg, 18 februari 2018

Schriftlezing: Efeze 4:17-32

### Zondag 33

**Vraag 88:** *Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens?*

**Antwoord:** Uit twee stukken: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens.

[Rom.6:4-6; Ef. 4:22-24; Kol. 3:5-10; 1 Kor.5:7]

**Vraag 89:** *Wat is de afsterving van de oude mens?*

**Antwoord:** Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.

[Rom.8:13, Joël 2:13]

**Vraag 90:** *Wat is de opstanding van de nieuwe mens?*

**Antwoord:** Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten.

[Rom.5:1, 14, 17; Jes.57:15; Rom.6:10, 11; Gal.2:20]

### Kernpunten bij de preek

- Een rode draad: verkering en bekering
- De 'oude mens' is de leef- en bestaanswijze van de mens na de zondeval (geneigd tot alle kwaad), de slavernij aan wat je hart en deze wereld je ingeeft (leven naar het vlees)
- De 'nieuwe mens' is de leef- en bestaanswijze zoals Christus die aan het licht heeft gebracht, het leven in liefdevolle gehoorzaamheid aan God en in overeenstemming met het beeld van God (leven door de Geest van Christus)
- De Bijbel gebruikt het woord 'bekering' in het OT om Gods verbondsvolk terug te roepen van zonde en ongeloof; in het NT voor het gelovig aannemen van Christus door Joden en heidenen. Je eerste bekering is de bekering tot Christus. Wat de catechismus in zondag 33 'bekering' noemt, wordt in het NT meestal 'het afleggen (en kruisigen) van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens' genoemd.
- Wat Romeinen 6 over de doop zegt, wijst niet op een bekering waarin definitief je oude mens voorbij is en je leven één en al nieuwe mens is. Zie Romeinen 7. Het NT laat duidelijk zien dat christenen hun leven lang met hun vlees te strijden hebben, maar dat de Geest in hen werkt en zucht met onuitsprekelijke zuchtingen.
- 'Wat Christus heilsfeitelijk tot stand bracht, wordt door de Heilige Geest heilsordelijk toegeëigend'.
- Let in de catechismus op het *proces* ('hoe langer hoe meer') en op de *emotie* (innig berouw, hartelijke vreugde, liefdevol verlangen)!

**Om verder over na te denken** (en op te reageren: [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl))

1. Hebben we het in de kerk wel genoeg over bekering, of juist teveel? Waarom vind je dat?
2. Waarom is er geen leven van bekering mogelijk zonder het kennen van Christus?
3. Welke keuzes moet jij heel concreet maken om een leven van bekering te leiden? Welke roeping hebben we daarin als gemeente voor elkaar?