

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 35

Elburg, 24 juni 2018

Schriftlezingen: Jeremia 10:1-10 en Handelingen 17:22-34

Zondag 35

Vraag 96: *Wat eist God in het tweede gebod?*

Antwoord: Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.

[Jes.40:18,19,25; Deut.4:15,16; Rom.1:23; Hand.17:29; 1Sam.15:23; Deut.12:30; Matt.15:9]

Vraag 97: *Mag men dan in het geheel geen beelden maken?*

Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen zelf afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen.

[Jes.40:25; Ex.23:23,24, Ex.34:13,17; Num.33:52]

Vraag 98: *Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden?*

Antwoord: *Nee, want wij moeten niet wijzer dan God, Die Zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van Zijn Woord onderwezen wil hebben.*

[Jer.10:8; Hab.2:18,19; Rom.10:14,15,17; 2Petr.1:19; 2Tim.3:16,17]

Kernpunten bij de preek

- Geloven in een beeldcultuur is niet eenvoudig: hoe kun je geloven in een God Die je niet kunt zien? Paulus had in Athene hetzelfde probleem.
- Waarom maken mensen goden/beelden?
 - Uitdrukking van verlangens en verwachtingen (m.n. kracht, vruchtbaarheid, voorspoed)
 - Met beelden kun je goden manipuleren/voor je kar spannen
 - Ze geven je een concreet houvast
- Wat is het probleem met deze goden/beelden?
 - Ze zijn geschapen naar óns beeld en ónze gelijkenis
 - Ze kunnen niets, ze zijn beperkt tot wij kunnen begrijpen en eindigen in het museum
 - De God van de Bijbel is anders, hoger dan al wat wij begrijpen en weten kunnen.
- God wil niet afgebeeld worden: we krijgen Hem niet 'in de vingers'. Hij is meer dan ons beeld van Hem.
- Let op evenwicht in het gebruik van bijbelse Godsbeelden
- Herkent de Heere Zich in het beeld dat jij van Hem hebt, en de manier waarop je in Hem gelooft?
- Verschil met Allah: Allah laat zich niet zien, God wel: in Jezus Christus!
- Missionair: geen beeld van God *maken*, maar beeld van God *zijn* door het werk van de Heilige Geest!

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

1. Vind jij het moeilijk dat je God niet kunt zien, begrijpen en bewijzen? Hoe ga je daarmee om?
2. Als iemand tegen je zegt 'Ik geloof op mijn eigen manier', wat zou je daar dan op kunnen antwoorden?
3. Wat vind jij na het lezen van antwoord 98 van de gewelfschilderingen in de Grote Kerk?