

## Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 38

Elburg, 9 september 2018

Schriftlezingen: Mattheüs 11:25-30, Hebrëeën 4:1-11, Deuteronomium 5:15

### Zondag 38

**Vraag 103:** *Wat gebiedt God in het vierde gebod?*

**Antwoord:** Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en de scholen in stand gehouden worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand neem van mijn boze werken, de Heere door Zijn Geest in mij laat werken en dat zo de eeuwige sabbat al in dit leven begint.

[Tit.1:5, 2Tim.3:14,15, 1Kor.9:13,14, 2Tim.2:2, Ps.40:10,11, Ps.68:27, Hand.2:42, 1Tim.4:13, 1Kor.14:16,29, 1Kor.11:33, 1Tim.2:1, 1Kor.16:2, Jes.6:23]

### Kernpunten en extra gedachten bij de preek

- De rustdag is een *gave* van God – Hij heeft daarin het goede met ons voor!
- Er is verschil tussen het vierde gebod in Ex.20:8-11 (motivatie vanuit de schepping) en Deut.5:12-15 (motivatie vanuit de verlossing).
  - de rustdag is het gebod van de Schepper, geldt dus voor alle mensen, om onze Schepper niet te vergeten maar voor Hem te leven (God *heiligt* de rustdag). Het leven/de tijd is niet voor onszelf.
  - de rustdag is het gebod van de Verlosser, om niet weer in slavernij te vervallen (God *zegt* de rustdag).
- Het verlies van de rustdag heeft grote maatschappelijke en geestelijke gevolgen!
- Opvallend in de catechismus: de positieve formulering! In het oorspronkelijke Duits heeft de catechismus het over een 'Feiertag'! Een dag om te *viere*n!
- In het NT vierden jodenchristenen de sabbat, en kwamen daarnaast op zondag (opstandingsdag van de Heere Jezus) samen; heidenchristenen hebben nooit de sabbat gevierd, op zondag kwamen zij voor of na hun werk samen. De zondag als vrije dag voor iedereen is pas door keizer Constantijn de Grote ingevoerd (321 n.Chr.)
- De zondag heeft voor christenen een ander karakter dan de sabbat voor de Joden.
- Hoe gaan we in een veranderende maatschappij met de zondag om?
  - De zondag als getuigenis: er is meer. Wij leven voor de Heere.
  - De overheid oproepen en steunen in handhaven collectieve vrije (zon)dag.
  - Gemeente-zijn zal zich meer en meer op de zondag gaan concentreren; de erediensten zijn de enige 'gezamenlijke activiteiten' van de gehele gemeente.
- Zondag: eindelijk rust!

### Om verder over na te denken

1. Hoe kunnen we de zondag als geschenk van God blijven ervaren of versterken?
2. Hoe gaan we missionair met de zondag om?
3. Merk je in je eigen leven het verband tussen je relatie met de Heere en de manier waarop je de zondag viert?

*Zoals altijd: voor verdere bezinning met de gemeente heb ik veel aan je antwoorden.*

*Mail ze gerust naar [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl)*