

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 41 (II)

Elburg, 4 november 2018

Schriftlezingen: Hooglied 4:1-9 en 5:10-16, 1 Korinthe 6:12-20

Zondag 41

Vraag 108: *Wat leert ons het zevende gebod?*

Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten.

[Lev.18:28; Jud.:23; 1Thess.4:3-5; Hebr.13:4; 1Kor.7:7]

Vraag 109: *Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden?*

Antwoord: Daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden.

[Ef.5:3,4; 1Kor.6:18,19; Matth.5:27,28; Ef.5:18; 1Kor.15:33]

Kernpunten bij de preek

- Seks(ualiteit) is onze cultuur een afgod geworden, net als in de tijd van het NT
- De meeste vermaningen in NT gaan over 'hoererij' (Grieks: *porneia*), en daarmee worden allerlei zondige vormen van seksualiteitsbeleving bedoeld, zoals incest, overspel, prostitutie en seksuele losbandigheid.
- Voor een christen geldt: ik ben van Christus, (gelukkig!) niet meer van mijzelf, zie zondag 1.
- Naar Gods bedoeling komt seksualiteit tot bloei door de *agapè*, de gevende liefde die uit God is. Seksualiteit wordt schadelijk voor jezelf en voor de ander als ze in het kader van de *eros* staat, de eisende en zelfgerichte liefde.
- Seksuele zonden maken eenzaam (schaamte!), maar eenzaamheid roept weer nieuwe eenzaamheid op. De rol van een laag zelfbeeld.
- De uitweg: belijden, biechten en erover spreken.
- Seksuele zonde is niet de zonde tegen de Heilige Geest.
- Hoe komt seksualiteit naar Gods bedoeling tot bloei:
 - Als je getrouwd bent, een gezin hebt (hoe lees je Hooglied aan tafel?)
 - De betekenis van de besnijdenis: de vrucht van de Geest is zelfbeheersing
 - Als je verkering hebt
 - Als je geen relatie (meer) hebt
 - Als je je anders voelt
- Mattheus 19:12 en 1 Korinthe 7: seksualiteit/huwelijk is niet het hoogste. Voor een christen is het dienen van God het hoogste, getrouwd of niet.

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

- Zou je behoefte hebben aan het opbiechten van dingen uit je leven waarover je tot nu toe altijd gezwegen hebt?
- Hoe kun je God verheerlijken in (met) je lichaam?