

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 42

Elburg, 18 november 2018

Schriftlezingen: Prediker 5:7-19, Efeze 4:28

Zondag 42

Vraag 110: *Wat verbiedt God in het achtste gebod?*

Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid straft, maar Hij noemt ook diefstal: alle verkeerde handelingen en vergrijpen, waarmee wij het bezit van onze naaste in handen trachten te krijgen, hetzij met geweld of schijn van recht, zoals met vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar en munt, met woeker of met enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van Zijn gaven.

[1Kor.5:10, 6:10; Jes.33:1; Luk.3:14; 1Thess.4:6; Spr.11:1, 16:11; Ez.45:9,10; Deut.25:13; Ps.15:5; Luk.6:35; Spr.21:20, 23:20,21]

Vraag 111: *Maar wat gebiedt God u in dit gebod?*

Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en met hem zo handel als ik zelf wilde dat men met mij handelde. Bovendien, dat ik getrouw mijn arbeid verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan.

[Matt.7:12; Ef.4:28]

Kernpunten bij de preek

- Wat laat de Heere door het 8^e gebod zien dat Hij het mensenhart kent en doorgrondt!
- De zondige ik-gerichtheid wordt concreet in de manier waarop we omgaan met het geld en goed van onszelf en van een ander. We hebben wel 1000 manieren om onszelf te verrijken ten koste van een ander. In feite valt dat allemaal onder de noemer 'stelen': iets nemen wat je niet toekomt.
- Hebzucht, diefstal, fraude etc. zijn ten diepste allemaal vormen van afgoderij (Kol.3:5). Zie ook *Tim Keller, Namaakgoden* pag. 59-76.
- Christus laat in Zijn werk zien dat Hij zo anders is: 'Al het Mijne is het uwe, al het uwe werd het Mijne'. Hij verzoent de zonden van diefstal en bekeert er ons ook van door Zijn Heilige Geest. Dan wordt de (gevende) liefde van God onze leidman.
- De eerste gemeente in Jeruzalem is een (uit)delende gemeente: Hand.4:32-35!
- 'Een christen zegt niet: ik geef ieder het zijne, maar: ik geef ieder het mijne' (ds. H.G. Abma)
- Moet je je álle nood in de wereld aantrekken (iedereen is toch je naaste?)?

Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)

1. Waarom staan op de Avondmaalstafels offerbekers? Waarom juist dáár?
2. Ervaar je welvaart als zegen of als verzoeking?
3. Reageer op de stelling: 'Wie van de armen steelt, steelt van God'