

## Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 46

Elburg, 17 februari 2019

*Schriftlezing: Lukas 11 : 1 -13*

### Zondag 46

**Vraag 120:** *Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken: Onze Vader?*

**Antwoord:** Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die samen de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

**Vraag 121:** *Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt?*

**Antwoord:** Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken, en van Zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.

### Kernpunten bij de preek

- Communicatie: kwestie van *betrekking* en *inhoud*
- Beslissend is de vraag: tot *Wie* bid ik eigenlijk? Het antwoord op die vraag zegt alles over onze houding, de inhoud en de verwachting waarmee wij bidden.
- Inhoudelijk grijpt zondag 46 terug op zondag 9 en 10, en daarmee op zondag 1: mijn enige troost is ook dat 'zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, en dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen'!
- In de Bijbel is 'de vreze des Heeren' de kernachtige uitdrukking voor de goede omgang met God: maximale distantie en maximale nabijheid.
- God lijkt niet op aardse vaders; aardse vaders moeten op God lijken.

### Om verder over na te denken

1. 'Veel gebedsproblemen hebben te maken met onduidelijkheid over de vraag tot Wie wij eigenlijk bidden'. Herken je dat in je eigen leven, en hoe ga je daarmee om?
2. Wat stel jij je voor bij 'de vreze des Heeren'? Hoe geef je daar in deze tijd, in jouw leven, gestalte aan?

Fijn als je je antwoorden wilt delen: [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl)!

### ***Avondgebed van een tiener***

Lieve Vader Die in de hemel woont,  
dank U wel dat U vandaag voor ons heeft gezorgd,  
dat wij weer eten van U mochten krijgen  
en ons weer veilig bij elkaar hebt gebracht.  
Wilt U ook bij de zieken zijn,  
en bij de arme kinderen in arme landen,  
dat die ook een goede toekomst mogen hebben.  
Wilt U ook vannacht bij ons zijn,  
en bij de dingen die we nog moeten doen.  
Als U het geeft, mogen we dan morgen weer gezond opstaan.  
Dit vraag ik niet omdat wij het verdienen,  
maar alleen in genade, om Jezus' wil.  
Amen