

## Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 47

Elburg, 5 mei 2019

Schriftlezing: 1 Petrus 4:12-19

### Zondag 47

**Vraag 122:** *Wat is de eerste bede?*

**Antwoord:** Uw Naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de juiste wijze kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al Uw werken, waaruit Uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd maar geëerd en geprezen wordt.

### Kernpunten bij de preek: 'Een goed begin is het halve werk'

- Hoe belangrijk is het om je dag met gebed te beginnen?
- Wat vraag je in een ochtendgebed?
- Het Onze Vader begint met drie keer 'U'
- Het 'heiligen' van Gods Naam heeft te maken met het weer zien van God en Zijn hand in onze werkelijkheid. Ontheiligen = God losmaken van de werkelijkheid, en Hem dus zo ook niet eren, prijzen en erkennen.
- Gods werken zingen een lied, en het is de bedoeling dat wij dat lied gaan meezingen
- Er zit een missionaire spits in het antwoord van de catechismus: hoe kunnen wij een goed beeld van God uitdragen onder onze medemensen? Zie ook 1 Petrus 4!
- Drie praktische lijnen:
  - Sterven aan jezelf als grondprincipe van dagelijkse bekering
  - Het doel van je leven, het doel van je dag
  - Bidden als je tegen de dag op ziet

### Om verder over na te denken

1. Heb jij de gewoonte om 's morgens te bidden?
  - a. Zo ja: wat bid je dan? En ga je daar na vanavond iets aan veranderen?
  - b. Zo nee: als je er morgen nou gewoon eens mee begint... Zou het uitmaken voor hoe je je dag beleeft?
2. Hoe heeft Jezus Zélf Gods Naam geheiligd? Zie bijv. Joh.17:4
3. Wat betekent het voor ons als gemeente dat anderen Gods Naam om onzentwil kunnen lasteren óf prijzen (Matth.5:16)?

Fijn als je je antwoorden wilt delen: [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl)!