

Programma  
Startweekend

20 t/m 22  
september  
2019

Thema:  
Een goed verhaal

Hervormde  
Gemeente Elburg  
Wijk Oost

# Voorwoord

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Elk jaar na de zomer beginnen we traditiegetrouw weer met het startweekend. Een startweekend is een ontspannen samenzijn om zo als gemeente te groeien in de onderlinge band. Tevens is het startweekend voor nieuwe gemeenteleden een opstap om anderen beter te leren kennen. Het jaarthema van de PKN is dit jaar:

*“Een goed verhaal”*

Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd programma samengesteld. Bij diverse programmaonderdelen zal dit thema aan bod komen. Dit jaar begint het startweekend op vrijdagavond met de startactiviteit van Club Vision. Op zaterdagmiddag zijn er weer diverse activiteiten. Een volledig overzicht en een beschrijving van alle activiteiten vind u verderop in dit boekje.

Zondagmorgen is er in de Oosterkerk een dienst waar het jaarthema centraal staat. Aansluitend aan de dienst nodigen wij u allen uit voor de high coffee.

## **KOSTEN:**

Ook ditmaal kost het niets, maar u mag tijdens dit weekend een gift doen in één van de bussen, vanwege de nodige onkosten. Ons budget is beperkt, maar dankzij de vele giften kunnen we gelukkig elk jaar een uitgebreid programma samenstellen

Commissie Startweekend

*Voor alle data en tijden in dit programmaboekje geldt: Deo Volente, zo God het wil.*

## **Opgeven kan door:**

- Het online opgaveformulier, die te vinden is op de website van onze kerk ([www.hervormdelburg.nl](http://www.hervormdelburg.nl)), in te vullen;
- het bijgevoegde opgaveformulier in de daarvoor bestemde bussen in de kerkgebouwen of de brievenbus van het kerkelijk bureau te doen;
- door een e-mail te sturen met de namen van de deelnemers en de activiteiten van uw keuze naar: [startweekendelburg@gmail.com](mailto:startweekendelburg@gmail.com).

# Programma

## Vrijdag 20 september (Oosterkerk)

20:00 uur Start Vision

## Zaterdag 21 september (Oosterkerk)

13:30 uur Inloop met koffie, thee, limonade

14:00 uur Diverse activiteiten (zie overzicht activiteiten)

17:00 uur Gezamenlijke opening van de maaltijd

17:00 uur Start Apart (tot en met zondag)

17:30 uur BBQ op het Klaverplein

20:00 uur Start Crossroads 16+

## Zondag 22 september (Oosterkerk)

09:20 uur Ds. J.F. Schuitemaker (Startzondag)

- Na afloop van de dienst High Coffee

## Overzicht activiteiten

	0-3 jaar	Groep 1 t/m 4 BO	Groep 4 t/m 8 BO	Klas 1 en 2 VO	Vanaf klas 3 VO	Vanaf 16 jaar
<b>Zaterdagmiddag:</b>						
Sloffenspeurtocht						
Natuurfoto workshop						
Present op het startweekend						
Wielrentoertocht						
Workshop houtbranden						
Stadswandeling						
Vrouwen verwenmiddag						
<b>Afwijkende tijden:</b>						
Start Vision						
Start Apart						
Start CrossRoads 16+						

(oranje = onder begeleiding van een volwassene)

# Uitleg programmaonderdelen

## Sloffen speurtocht

Ben jij een echte speurder? En heb je zin om op avontuur te gaan in Elburg? Meld je dan snel aan voor de sloffenspeurtocht. Op allerlei plekken op de route zullen leuke dingen georganiseerd worden. Meer gaan we nog niet vertellen, maar kom want het wordt zeker leuk.

## NATUURFOTO workshop voor kinderen van 7 tot 13 jaar

Doe jij mee met de NATUURFOTO workshop van Kidzklix?

We starten de middag in de kerk. Daar krijg je uitleg over het maken van foto's en over de camera die je tijdens de workshop mag gebruiken (ieder kind krijgt een eigen camera mee deze middag). Daarna ga je met de groep en 1 of 2 professionele fotografen naar Het Groene Hart in Elburg om daar de natuur van heel dichtbij te bekijken en prachtige foto's te maken. Uiteraard krijg je tips van de fotograaf! Weer terug in de kerk lever je de camera weer in en naderhand krijg je een selectie van de gemaakte foto's gemaild.

### ***Kidzklix heeft een droom***

*Stichting Kidzklix vindt dat kinderen recht hebben op natuur en dat natuur noodzakelijk is voor hun ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, maakt Kidzklix gebruik van de fotocamera. Kidzklix laat kinderen op die manier anders, met meer focus, naar die natuur kijken. Fotografen weten als geen ander hoe je een magisch moment kunt vastleggen. De omgeving, de groeiwijze van de plant, de seizoenen, allemaal belangrijk om tot een goede foto te komen. De camera zorgt voor focus.*

Voor meer informatie over Kidzklix, kijk eens op hun website: [www.kidzklix.nl](http://www.kidzklix.nl)

Let op: er is plek voor maximaal 25 kinderen, dus geef je snel op, maar **uiterlijk 8 september**, omdat Kidzklix fotografen moet regelen.

## Wielrentoertocht

Voor de racefietsliefhebbers is er weer een mooie tocht uitgezet om gezamenlijk een mooie ontspannen rit te maken over de Noordwest Veluwe. We passen uiteraard de snelheid aan en wachten op iedereen. Onderweg op de fiets ontstaan er vaak mooie gesprekken en soms ook groepjes wielrenners, die daarna vaker samen gaan fietsen.

## Vrouwen verwenmiddag

DAMES OPGELET!!!

Wil je ontspannen en genieten onder het genot van een hapje en een drankje? Geef je dan snel op voor de vrouwen verwenmiddag en laat je verrassen!

## Workshop houtbranden

De workshop houtbranden is een super leuke workshop voor iedereen. Houtbranden ook wel pyrografie is een eenvoudige techniek om geweldige dingen te maken! Door middel van het branden met een houtbrander in het hout maak je een soort tekening in het hout.

Je kunt je eigen ontwerp maken maar wij hebben ook vele voorbeelden die je gemakkelijk kunt overtrekken. Zo is deze leuke workshop geschikt voor zowel de beginner als de gevorderden. Is handletteren niet jou ding? Kies dan een van onze leuke teksten of neem zelf een tekst of afbeelding mee. Je gaat aan de slag met een houtbrander, dit lijkt ook wel op een soort soldeerbout.



## Stadswandeling in historisch Elburg

Onder leiding van een ervaren gids, gaan we een stadswandeling maken door historisch Elburg. De route staat nog niet vast, maar we gaan wandelen door de oude stad en krijgen uitleg over de geschiedenis en monumenten van Elburg. Ook gaan we duiken in de Joodse geschiedenis van Elburg. De wandelroute voert ook langs de gebouwen van Joodse burgers die hier ooit, vóór de Tweede Wereldoorlog, gewoond hebben.

## Present op het startweekend - Een middagje aan het werk



Samen met Stichting Present willen we tijdens het startweekend met een aantal vrijwilligers ons belangeloos inzetten voor de naaste. Zo kunnen we ervaren hoe een paar uur van onze tijd een groot verschil kan maken in het leven van de ander en hoeveel voldoening het geeft om een ander te helpen. Stichting Present gaat op zoek naar personen die dit hulpaanbod goed kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat we in groepjes aan de slag gaan met een

praktische klus in of om het huis. Helpt u ook gezellig mee?

We rekenen uiteraard op de mensen die zich hier reeds voor hebben opgegeven. Wilt u ook aan deze activiteit deelnemen, geef je dan **uiterlijk 8 september** op, in verband met de voorbereiding van deze activiteit.



## Start Vision

(tiener) Club Vision is een dynamische club voor teens van 12-15 jaar. (klas 1 en 2 VO) Wij laten jullie op een leuke wijze kennismaken met het christelijk geloof en bieden daarnaast ontspannen activiteiten aan. De vrijdag van het startweekend is onze eerste avond en we willen jullie dan uitnodigen om een super leuk spel te komen doen. Wordt het een dropping, een escaperoom of een wie is de Judas spel...je gaat het beleven. Het beloofd in ieder geval een geweldig leuke avond te worden met als afsluiter een lekkere warme hap! We zien jullie 20 september vanaf 19:30 uur inloop, 20:00 uur begint de avond.



## Start Apart

Zit je in klas 3 van het voorgezet onderwijs of hoger, of ben je 15 jaar en ouder, wel dan hebben we voor jou de ultieme uitdaging. Het is de bedoeling dat we vanaf de Oosterkerk naar de haven gaan voor een tocht naar een eiland in het Veluwemeer, waar we ook zullen overnachten.

Natuurlijk gaan we op het eiland leuke dingen doen (nachtelijk spel, volleybal, etc.) en lekker eten (BBQ, schippersontbijt en pannenkoeken). We slapen in tentjes of op de boot, heb je zelf een tentje, neem die dan mee, want we hebben er wel een paar nodig. Verder moet je zelf een slaapzak en zaklamp meenemen en verder wordt alles geregeld (eten-drinken).

Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen, we verzamelen bij de haven om 17:00 uur en hopen zondagmiddag tussen 13:00 en 14:00 uur weer aan te meren aan de haven.

Dit gaat alleen door, als er meer dan 12 personen gaan, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Wanneer het definitief is, ontvangen jullie nog een compleet programma overzicht en waar je verder aan moet denken.

## Start CrossRoads 16+

Zaterdagavond om de twee weken komen jongeren samen voor gezelligheid, een bijbelstudie, spelletjes en buitenhuisse activiteiten. Natuurlijk gaan wij ook met elkaar op kamp.

Deze avond zal gevuld worden met een bijbelstudie en een gezamenlijk spel. Wat we precies gaan doen kun jezelf komen ervaren. Verder geeft deze avond je de ultieme kans om je nog op te geven voor kamp (4,5 en 6 okt). Ben je 16+ en zoek je de perfecte invulling van je zaterdagavond? Kom dan 21 september (vanaf 20:00 uur) langs om sfeer te proeven. Neem gerust ook een vriend of vriendin mee, want "hoe meer zielen, hoe meer vreugd".

## BBQ

Aansluitend aan de verschillende middagactiviteiten hopen we elkaar weer te ontmoeten in de Oosterkerk. Na een gezamenlijke opening van de maaltijd door Vorming en Toerusting, vind de BBQ weer plaats op het Klaverplein voor de kerk. Na afloop van de maaltijd kunt u genieten van een heerlijk ijsje bij de softijswagen.



## Oproep

### Wij zijn op zoek naar:

- Gemeenteleden die een salade willen maken voor de BBQ;
- Gemeenteleden die 1 of meerdere barbecues ter beschikking willen stellen, met “gereedschap” (Wij zullen alles voorzien van een label met naam, zodat iedereen zijn of haar spullen weer netjes terug krijgt.);
- Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de High Coffee;
- Tieners die ons willen helpen, je kunt deze uren gebruiken voor de maatschappelijke stage, te denken valt aan:
  - Assistentie catering en voorbereiding;
  - Hulp bij diverse activiteiten.

## Thuisblijvers

Er zijn gemeenteleden die ziek zijn, alleen zijn, slecht ter been of om andere redenen niet naar de startdag kunnen komen. We denken in het bijzonder aan hen en dat willen we ook nu weer laten blijken door een bemoedigende groet namens allen aan hen te sturen door middel van een kaart of bordje die gemaakt is tijdens de workshop houtbranden. Weet u iemand, geef even naam en adres door, dan zorgen wij dat dit zondag na afloop van de morgendienst bezorgd wordt.

## Nodig iemand uit

Wij roepen u en jullie op om dit jaar een gast mee te nemen. Kijk eens om je heen, misschien ken je wel iemand die alleen is en vaak niemand heeft om te spelen of kent u iemand die alleen is of mensen die de drempel naar de kerk te groot vinden. Iedereen is welkom, we hopen veel gasten te mogen begroeten.