

## Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 52

Elburg, 1 september 2019

*Schriftlezingen: Hebrëeën 4:14-16 en 1 Petrus 5:5-11*

### Zondag 52

**Vraag 127:** *Wat is de zesde bede?*

**Antwoord:** En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de kracht van Uw Heilige Geest overeind houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen.

[Joh.15:5,19, Ps.103:14, 1Petr.5:8, Ef.6:12, Rom.7:23, Gal.5:17, Mat.26:41, 1Thess.3:13, Mark.13:33, 1Thess.5:23]

**Vraag 128:** *Hoe besluit u uw gebed?*

**Antwoord:** Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden wij U, omdat U als onze Koning, Die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goeds te geven; en dit alles opdat daardoor niet ons, maar Uw heilige Naam eeuwig lof wordt toegebracht.

[Rom.10:12, 2Petr.2:9, Joh.14:13, Jer.33:8,9, Ps.115:1]

**Vraag 129:** *Wat betekent het woordje 'amen'?*

**Antwoord:** Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang.

[2Kor.1:20, 2Tim.2:13]

### Kernpunten bij de preek 'Het laatste woord is aan Vader'

#### 1. Afgrond

- *Verzoeking* = op een kruispunt gezet worden met de bedoeling de verkeerde afslag te nemen.
- Drie sterke krachten stimuleren ons tot die verkeerde keus: de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Drie tegen één, en ze kennen onze zwakke punten!
- We kunnen verleid worden tot praktische zonden, maar ook tot ongelooft, hoogmoed, dwaling etc. Het brengt ons aan de rand van de afgrond!
- De Bijbel leert geen overwinningsleven van gelovigen op aarde. De Bijbel leert ons het *gebed*. Gevouwen handen kunnen niet zondigen!

#### 2. Pleitgrond

- We zetten ons gebed geen kracht bij door ons bij God op onszelf te beroepen; we beroepen ons (pleiten) op wie de Heere Zelf is!
- Let op antwoord 128: *omdat* en *opdat*.
- 'God is gevoelig voor Zijn eigen eer'

#### 3. Rustgrond

- Met welke (on)zekerheid bidden wij?
- 'Nee heb je, ja kun je krijgen'? – Ja héb je: *onze Vader!*
- 'De hele kunst van het bidden is of we gelovig amen kunnen zeggen' (ds. H.G. Abma)

**Om verder over na te denken** (Antwoorden welkom: [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl)!)

1. Met welke verzoeken heb jij afgelopen week te maken gehad? Hoe ben je daarmee omgegaan en hoe ga je ermee om als ze deze week terugkomen?
2. Hoe kun je in je gebed tot echte rust komen?