

## Leerdienst geloofsverantwoording – 4

Elburg, 29 september 2019, 18.30 uur

Schriftlezing: 2 Petrus 1:16-21

### Kernpunten uit de preek

De Bijbel is de Achilleshiel van het christelijk geloof: de waarheid van het chr. geloof staat of valt met de waarheid/betrouwbaarheid van de Bijbel. Vooral sinds de Verlichting wordt van alles tegen de Bijbel ingebracht: ‘onwetenschappelijk, historisch onbetrouwbaar, cultureel gedateerd, aanzet tot discriminatie van vrouwen, homoseksuelen’ etc.

Petrus spreekt over ‘kunstig bedachte verzinsels’ (SV: *kunstig verdichte fabels*), letterlijk: *mythen* = overlevering aangaande de goden, waarvan de juistheid oncontroleerbaar is. Mythen zijn niet echt gebeurd, maar hebben wel een (morele of religieuze) waarheid.

De Bijbel is geen verzameling mythen, maar verslag van ooggetuigen (Luk.1:1-4, Luk.24:48, I Joh.1:1-3 etc.). Daarom een ‘betrouwbaar Woord’ (I Tim.4:9), historisch verifieerbaar. De geschiedenissen in het OT zijn bevestigd uit buiten-Bijbelse bronnen (Steen van Mesa, Stele van Menerptah etc.). De historiciteit van de Bijbel biedt zekerheid, een zekerheid die mythen niet kunnen geven.

Toch is de Bijbel meer dan een geschiedenis- of biologieboek. In de geschiedenis en in de verwoording daarvan in de Bijbel ontmoeten wij God en Zijn werken. Het gaat in de Bijbel om de heerschappij (het Koninkrijk) van God, en hoe Hij dat in een (gevallen) wereld realiseert. Wetten, profetieën en geschiedenissen laten de heilzame wil van God zien.

Uit de Bijbel blijkt dat God (onze) geschiedenis écht serieus neemt. De Bijbel biedt dan ook de meest realistische ‘verklaring’ van de geschiedenis, het kwaad in de wereld etc. ‘Geloof in de Bijbel vraagt om geloof in God’ (Tim Keller).

Ten opzichte van andere ‘heilige boeken’ is de Bijbel uniek: zij leert ons de offerende liefde die op de redding van de ánder uit is. Dit ‘principe’ kan nooit door mensen bedacht zijn.

Zegt het ook iets, dat de Bijbel in veel landen een *verboden* boek is? Kennelijk zijn dictators en ayatolla’s er bang voor!

De kracht van de Bijbel bewijst zich door de Heilige Geest in de verandering van miljoenen mensen in deze wereld. Het Woord van God is een *kracht (dunamis)* waardoor dingen tot stand gebracht worden die geen mens kan realiseren: wie kan van een crimineel een liefhebbende vader maken?!

### Om over door te praten

1. Hoe lees je zelf de Bijbel (met welke ‘bril’)? Waar ben je op gericht tijdens het lezen, en wat probeer je erin te ontdekken? Doe je de Bijbel open als menselijk boek of als boek van God?
2. In de preek zijn argumenten genoemd voor de waarheid en goddelijke oorsprong van de Bijbel. Kun je er nog meer noemen?
3. Hoe ga je zelf om met tegenstrijdige Bijbelgedeelten?