

Gebed om zegen

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Heer wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Dit weet ik zeker

Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij: Ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis volg ik mijn Heiland - zo kom ik thuis.

Refrein

Dit is mijn vreugde: Christus in mij; dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd, dat is mijn leven, mijn zekerheid.

Dit is de weg: te gaan op zijn Woord, 't spoor van de voeten, voor mij doorboord.
Ik moet aan 't kruis, maar met Hem verrijst een nieuwe mens die God dient en prijst.
Refrein

Dit is mijn doel - het oud' is voorbij: alles voor Jezus, niets meer van mij.
Alles op aarde staat in zijn gloed, nu ik de hemel in Hem ontmoet.
Refrein

Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht: dat ik zijn grote toekomst verwacht!
Ga ik door diepten, lijden en pijn - zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn.
Refrein.

God and God Alone

God and God alone
Created all these things we call our own
From the mighty to the small
The glory in them all
Is God's and God's alone

God and God alone
Reveals the truth of all we call unknown
All the best and worst of man
Can't change the master plan
It's God's and God's alone

God and God alone
Is fit to take the universe's throne
Let everything that lives
Reserve its truest praise
For God and God alone

God and God alone
Will be the joy of our eternal home
He will be our one desire
Our hearts will never tire
Of God and God alone

You raise me up

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

There is no life no life without it's hunger
Each restless heart beat so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

Psalm 42

't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot,
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des levens, ach wanneer,
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht,
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Zie ons wachten aan de stromen

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
't eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar 'eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w'ook voor Jezus staan

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d' eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Zouden wij ook eenmaal komen

Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt
en aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk zijn lof steeds zingt.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilvren, zilvren stromen,
waar aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk 't Hosanna zingt.

Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zond' en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d'engelen Gods te zijn.

Laat ons streven eens te komen,
aan de zilvren, zilvren stromen,
waar aan d'altijd groene zomen,
Christus' kerk 't Hosanna zingt.

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Ik zie een poort wijd open staan

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.