

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 3

Elburg, Oosterkerk, 12 juli 2020

Schriftlezingen: Psalm 51 en Romeinen 5 : 12-21

Zondag 3

Vraag 6: *Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen?*

Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper op de juiste wijze zou kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in eeuwige zaligheid zou leven om Hem te loven en te prijzen.

[Gen.1:26,27,31, Ef.4:24, Kol.3:10, 2Kor.3:18]

Vraag 7: *Waar komt dan die zo verdorven aard van de mens vandaan?*

Antwoord: Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs; daar is onze natuur zozeer verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

[Gen.3, Rom.5:12,18,19, Ps.51:7, Gen.5:3]

Vraag 8: *Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad?*

Antwoord: Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden.

[Gen.6:5, 8:21, Job 14:4, 15:14,16,35, Joh.3:3,5,6, Jes.53:6, 1Kor.12:3, 2Kor.3:5]

Kernpunten bij de preek

- Zondag 3 vraagt door op de conclusie van antwoord 5 ('ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten'). Een poging om de schuld bij anderen te leggen?
- In Psalm 51 geeft David geen dogmatische beschouwing over de herkomst van de zonde: hij doorworstelt met God de zonde waarin hij zich heeft laten gaan. Ook in zondag 3 geldt: het is een *geloofsbelijdenis*, hier is een christen aan het woord.
- Het geschapen zijn naar Gods beeld betekent dat wij in volstrekte overeenstemming met Gods 'karakter' konden leven, dat God Zijn heiligheid en rechtvaardigheid helemaal in ons doen en laten terugzag. Jezus is dat volmaakte Beeld van God, de Mens zoals wij hadden moeten zijn.
- Zondag 3 betekent niet dat je jezelf niet als schepsel van God kunt aanvaarden. Het gaat erom dat wij volkomen falen in de dienst aan God en de gehoorzaamheid aan Zijn wil: wij zijn schepsel ván God, en zondaar vóór God.
- Hoe komt het dat wij zo moeilijk onze fouten en zonden toegeven? Hoogmoed? Zelfhandhaving? Bang om onszelf te verliezen?
- De erfzonde wordt door veel mensen als een fatalistische constructie gezien. Goed beschouwd zijn boeken als 'Wij zijn ons brein' (Dick Swaab) veel fatalistischer: ze bieden geen enkele hoop. De kerk belijdt hoopvol en dankbaar de wederbarende kracht van de Heilige Geest!

Om verder over na te denken

1. Waarom zegt het avondmaalsformulier dat wij bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal steeds weer 'onze zonden en vervloeking moeten overdenken'? Daar word je niet toch vrolijk van?
2. Wat gebeurt er als je de belijdenis van de erfzonde uit het geloof weghaalt? Wat betekent de 'erfzonde' voor jouzelf?
3. Voor de studenten onder ons: wat kun je met zondag 3 tijdens een college over mensbeeld en antropologie? (bijv. in studie (ortho)pedagogiek, psychologie, rechten)

Fijn als je je gedachten en reacties wilt delen: via de mail

(ajmensink@hervormdelburg.nl) of met een app (06-12266947)