

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus – Elburg 4 oktober 2020

Schriftlezingen: Exodus 34:5-9 en Romeinen 5:1-11

Zondag 4

Vraag 9: *Doet God de mens dan geen onrecht als Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?*

Antwoord: Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd.

[Ef.4:24, Gen.3:6,13, 1Tim.2:13,14, Rom.5:12]

Vraag 10: *Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?*

Antwoord: Volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven en Hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals Hij gesproken heeft: 'Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen' (Gal.3:10)

[Gen.2:17, Rom.5:12, Ps.50:21, Ps.5:6, Nah.1:2, Ex.20:5, Ex.34:7, Rom.1:18, Ef.5:6, Deut.27:26, Gal.3:10]

Vraag 11: *Is God dan niet ook barmhartig?*

Antwoord: God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dan is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt.

[Ex.34:6,7, Ex.20:5,6, Ps.7:10, Ex.23:7, Ps.5:5,6, Nah.1:2,3]

Kernpunten bij de preek

- Bedenk dat ook deze vragen en antwoorden horen bij zondag 1 waarin een christen uitsprekt wat zijn enige troost in leven en sterven is.
- In zondag 4 is vooral aan de orde wie *God* is. Een ander beeld van God betekent ook een ander beeld van ons en onze zonde. Eigenlijk is dit de kernvraag van ieder geloof: wie is G(g)od? Jobs vrienden worden bestraft omdat ze niet juist over God gesproken hebben (Job 42:7).
- Rechtvaardigheid en toorn zijn wezenlijke eigenschappen van God, geen bijzaken. We kunnen geen eigenschappen van God tegen elkaar uitspelen. Beseffen we dit voldoende?
- Met zondag 4 sluit de catechismus het deel van de ellende af. In slechts drie zondagen is de korte, maar ingrijpende conclusie getrokken dat alleen *genade* ons nog redden kan. Zo diep hebben we ons in de ellende gestort.

Om verder over na te denken

1. Welke plek heeft zondebesef en verootmoediging in jouw leven met de Heere? Is dat anders dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden?
2. Hoe moeten wij begrippen als 'toorn' en 'wraak' van God uitdragen naar de wereld om ons heen? Of kunnen we dat beter niet doen?
3. Heb je door de zondagen over de ellende meer geleerd over de betekenis van het kruis van Christus, ook voor jou persoonlijk?

Zoals altijd: reacties zijn welkom! Via de mail ajmensink@hervormdelburg.nl of de app (06-12266947).