

Secret Men

Eén van de doelen van Vorming en toerusting is het bemoedigen van elkaar en het samen groeien in geloof. Dat willen we (in navolging op onze zusters in de gemeente) door de volgende activiteit concreet handen en voeten gaan geven voor iedere man in onze gemeente: Secret Men!

Het afgelopen kerkelijk jaar hebben onze zusters in de gemeente het initiatief Secret Sisters ervaren als een warm en waardevol iets binnen onze gemeente. Het is fijn om te weten dat er altijd iemand is die voor je bidt en aan je denkt. Daarnaast was het enorm leuk om af en toe een



anoniem een kaart, briefje of presentje te ontvangen. Dat klinkt voor ons mannen misschien een beetje soft, maar we zijn er van overtuigd dat ook iedere man behoefte heeft aan aandacht en betrokkenheid op elkaar. We geloven als commissie V&T dat het de betrokkenheid als mannen op elkaar enorm kan vergroten en de onderlinge band kan versterken. En dat is toch een van de belangrijkste onderdelen van het samen gemeentezijn. Daarom willen we als mannen niet achter blijven en deze activiteit niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen van de gemeente aan te bieden! Juist in deze bijzondere coronatijd. Een tijd waarin we elkaar minder kunnen ontmoeten en meer op ons zelf zijn terug geworpen. Dan is het fijn dat we als mannen van onze gemeente met elkaar verbonden zijn door Secret Men.

Hoe werkt het?

Je vult het Secret Men formulier in met informatie over jezelf. Dat formulier lever je in bij Gerjan Prins (Luzerne 3, Elburg) of deponeer je in de (schoenen)doos die we in de kerkhal hiervoor klaarzetten. Let op: doe het formulier in een envelop! Dit kan tot en met 21 oktober. Daarna krijg je een formulier thuis bezorgd van een broeder uit de gemeente. De broeder waarvan jij het formulier ontvangt, voor hem ga je bidden, hem ga je bemoedigen. Ook jouw formulier wordt bij een man uit de gemeente bezorgd. Deze broeder gaat voor jou bidden en jou bemoedigen. Zo willen we als biddende broeders om elkaar heen staan en de gemeente opbouwen.

Verantwoordelijkheden

Als je besluit een Secret Men te worden, horen daar wat verantwoordelijkheden bij. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

1. Gebed
Regelmatig gebed voor jouw broeder is de basis van Secret Men. Draag hem en die hem lief zijn op je hart mee.
2. Maandelijks berichtjes
Als tweede vragen we je om maandelijks een anoniem berichtje aan hem te sturen (mail, app of sms zijn dus uitgesloten). Denk aan een handgeschreven brief of een kaartje.
3. Kleine attenties (twee keer).
Ten derde vragen wij je om twee keer een kleinigheidje aan je Secret Men te geven. Dit kun je doen door (anoniem) iets te bezorgen bij jouw Secret Men. Je mag het ook afgeven bij Gerjan Prins (Luzerne 3), dan zorgt hij dat het bij jouw Secret Men terecht komt.

De tweede keer geef je iets kleins op de onthullingsavond, met hieraan een persoonlijk kaartje met daarop enkele (cryptische) aanwijzingen dat jij de Secret Men bent. Het is echt de bedoeling dat het om iets kleins gaat, voor de twee presentjes samen denken we aan een bedrag tussen de 5 en 10 euro. Denk bijvoorbeeld aan een lekker biertje of een heerlijke worst (de liefde van de man gaat tenslotte door de maag ;-)). Maar laat vooral ook je eigen creativiteit de vrije loop gaan.

Duur en afsluiting van Secret Men

Het programma van Secret Men begint op maandag 26 oktober. Dan zorgen we dat alle mannen een formulier in bezit hebben. Het loopt vervolgens door tot eind januari. Op een nader te prikken datum in februari houden we een onthullingsavond voor alle deelnemers. Deze avond zal in het teken staan van bemoediging en ervaringen delen. Bovendien kom je deze avond te weten wie jouw Secret Men was!

Het programma duurt al met al dus vrij lang, 4 maanden. Jouw trouw aan je Secret Men bepaalt het succes van Secret Men! Mocht je geen berichtjes ontvangen, neem dan contact met één van ons op. Als organisatie houden wij bij wie je Secret Men is en kunnen we kijken wat de reden is en kunnen we iemand een seintje geven.

We zien uit naar een mooie periode waarin we als mannen samen kunnen groeien in betrokkenheid, broederschap en geloof!

Hartelijke groet,
Namens commissie V&T
Gerjan Prins

Voor vragen: mail gerjan_prins@hotmail.com of bel/app 06-81424638.

Secret Men-formulier

Vul onderstaand formulier in om deel te nemen aan Secret Men. Lever het in bij Gerjan Prins (Luzerne 3. Of deponeer je formulier in de doos die in de hal in de kerk staat. Let op: doe het in een envelop! Inleveren kan vanaf zondag 22 september tot en met woensdag 21 oktober.

De vragen zijn best persoonlijk maar dat maakt dat je Secret Men gericht voor je kan bidden en mee kan leven. We vertrouwen erop dat ieder daar integer mee omgaat. De informatie op het formulier is alleen voor jou bestemd, om het in gebed bij God te brengen. Je hoeft natuurlijk niet alleen punten voor voorbede op te schrijven. Ook blijde dingen waar je dankbaar voor bent mag je delen. Het is jouw formulier met jouw eigen verhaal, dus vul het ook op die manier in.

Je mailadres en telefoonnummer (=voor onze administratie, niet gebruiken om je Secret Men te benaderen):

.....

Formulier Secret Men

Naam, adres en geboortedatum

.....
.....
.....

Wie zijn de belangrijkste mensen in je leven?

.....
.....
.....
.....

Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit?

.....
.....
.....
.....

Wat doe je graag, wat zijn je hobby's?

.....
.....
.....
.....

Wat vind je ontzettend lekker?

.....
.....

Wat is je favoriete muziek?

.....
.....

Welke bladen/boeken/schrijvers lees je graag?

.....
.....
.....

Wat speelt er in je leven? Waarvoor zou jij gebed willen vragen? Of wat zijn punten waar je dankbaar voor bent?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wat is je (geestelijk) verlangen? Wat wil je leren, waarin wil je groeien?

.....
.....
.....
.....

Wat wil je nog toevoegen?

.....
.....
.....
.....