

Uit de pastorie – week 47

Wat achter ons ligt

Wat was het goed om zondag de dood van de Heere Jezus te gedenken in het sacrament dat Hij ons gegeven heeft. Zoals de Israëlieten het Pascha aten in de nacht, en zoals Hij het instelde in de nacht waarin Hij verraden werd, zo aten wij het brood en dronken wij de wijn in de nacht van deze wereld waarover de einden der eeuwen gekomen zijn. En in de nacht van ons leven. Als niets meer zeker is, verzekert Hij ons van Zijn eeuwige liefde, van Zijn volbrachte werk en van al Zijn andere beloften. En nu: gereed staan om Hem te ontmoeten! De lendenen omgord, de schoenen aan je voeten, de staf in je hand. Om als pelgrims te wandelen.

We waren als kerkenraad zo heel dankbaar toen we merkten dat de beschikbare plaatsen voor de Avondmaalsdiensten (bij elkaar toch zo'n 150 plaatsen) binnen één dag opgeven al op waren. Degenen die zich ook aanmeldde maar er in de diensten niet meer bij konden, zijn per mail uitgenodigd om op DV 29 november in de morgendienst in de kerk en het HKC te zijn voor een voortgezette Avondmaalsdienst. Ik denk, terugkijkend, dat de bediening stijlvol en eerbiedig verlopen is. Het tegelijk eten van het brood en het tegelijk drinken van de wijn versterkte het besef van eenheid. Bijbels gezien is het één onlosmakelijk verbonden met het ander: wie verbonden is aan het Hoofd Christus is ook verbonden aan Zijn lichaam, de gemeente. Gemeenschap met de Ene is ook gemeenschap met de anderen die Zijn leden zijn. Die onderlinge gemeenschap wordt door corona zwaar beproefd, maar (wonderlijk genoeg!) zij wordt door corona ook verdiept en versterkt. De Heere weet immers het kwade te laten meewerken ten goede!

Wat voor ons ligt

Zondagavond hoop ik in de Grote Kerk de dienst te leiden. Zoals in Contact al aangekondigd is, zal in deze dienst de kerngedachte uit ons nieuwe beleidsplan aan de orde komen: 'met elkaar'. Niet dat ik een beleidsplan ga verkondigen – maar wel hoop ik met u en jullie bijbelse grondlijnen te overdenken vanwaaruit de kerkenraad het beleidsplan heeft opgezet. Het beleidsplan van onze wijk is op de website te lezen. Het is kort en krachtig, en het is een vervolg op het vorige beleidsplan waarin discipelschap centraal stond. Ik overweeg 1 Korinthe 12 als uitgangspunt te nemen voor de prediking. In de morgendienst hoopt prop. Lucas voor te gaan. Binnenkort hoopt hij bevestigd te worden als predikant in Vriezenveen. Wat mooi om te zien hoe de Heere ook vandaag roept tot het ambt van dienaar van het Woord! Van harte gezegende diensten toegewenst.

Huwelijk

Op vrijdag 27 november hopen Jan-Willem Jonkman, Doornenkamp 19, 8085 PT Hoge Enk, en Else Mensink, Omloop 11, 8081 VA, elkaar en de Heere het ja-woord van onvoorwaardelijke liefde en trouw te geven. Vanwege de ziekte van Else hebben zij hun trouwdag vervroegd, in een diep verlangen om in hoogten en diepten elkaar helemaal toe te behoren. Wonderlijk bracht de Heere hen bij elkaar, een ongekende weg is Hij tot heden met hen gegaan. Wat heeft alles wat ze meemaken, hen ongelofelijk dicht bij elkaar gebracht. Als ouders staan we er stil en verwonderd naar te kijken, dwars door alle zorg en verdriet heen. Else en Jan-Willem hopen knielend de zegen van de Heere te ontvangen in de dienst die om 14.30 in de Grote Kerk gehouden wordt en die live wordt uitgezonden. Vanaf 7 december is hun adres: Rozenbergerweg 8b, 8084 PG 't Harde. We bidden Else en Jan-Willem voor deze dag energie en kracht toe, maar ook vreugde en hoop als geschenken van de Heere.

Ten slotte

Zoals u uit de weekbrief wel hebt begrepen, liggen mijn werkzaamheden op het gebied van pastoraat volledig stil. De beide pastorale werkers en uw wijkouderling zijn beschikbaar voor alles wat met pastorale zorg en bezoekerwerk te maken heeft. Ook mijn werk voor de Gereformeerde Bond wordt waargenomen door anderen. Wat ik aan energie en concentratie heb, besteed ik aan ons gezin, aan de prediking en de catechese. Het enorme meeleven uit de gemeente en daarbuiten doet ons zo goed, wat een bewogenheid. De groet waarmee ik mede namens mijn vrouw ons bericht besluit, is een groet van diepe verbondenheid in de Heere.

Uw A.J.M.