

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – Elburg 18 april 2021

Schriftlezingen: Jesaja 42:1-4 en Handelingen 18:19-26

Zondag 12

Vraag 31: *Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd?*

Antwoord: Omdat Hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, Die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; tot onze enige Hogepriester, Die ons met het enige offer van Zijn lichaam verlost heeft en met Zijn voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze eeuwige Koning, Die ons met Zijn Woord en Geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt.

[Ps.45:8, Hebr.1:9, Jes.61:1, Luk.4:18, Deut.18:15, Hand.3:22, 7:37, Jes.55:4, Joh.1:18, 15:15, Ps.110:4, Hebr.10:12,14, 9:12,14,28, Rom.8:34, Hebr.9:24, 1Joh2:1, Rom.5:9,10, Ps.2:6, Zach.9:9, Mat.21:5, Luk.1:33, Mat.28:18, Joh.10:28, Opb.12:10,11]

Vraag 32: *Maar waarom wordt u een christen genoemd?*

Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan Zijn zalving; opdat ik Zijn Naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan Hem overgeef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met Hem over alle schepselen zal heersen.

[Mat.10:32, Rom.10:10, 12:1, 1Petr.2:5,9, Opb.1:6, 5:8,10, 1Petr.2:11, Rom.6:12,13; Gal.5:16,17, Ef.6:11, 1Tim1:18,19, 2Tim2:12, Mat.25:34]

Kernpunten bij de preek

- De catechismus is bezig met de behandeling van de 12 artikelen, en legt aan de hand van Jezus' Namen uit wat Zijn Persoon en werk is. Zo krijgen we meer kennis van Christus!
- De Naam 'Jezus' is Zijn persoonsnaam, de Naam 'Christus' Zijn ambtsnaam.
- Christus (*Grieks*) en Messias (*Hebreeuws*) betekent: Gezalfde. In het OT is een gezalfde iemand die namens de Heere onder Zijn volk optreedt. Zalf is beeld van de Heilige Geest, en wijst op de *volmacht* en op het door de Geest *toegerust* zijn.
- In het OT gebruikte de Heere daarvoor mensen (ze werden ertoe *geroepen*, ze kozen er niet zelf voor!), in het NT is Jezus Christus dé Gezalfde. In Hem komt God tot ons, en in Hem komen wij tot God.
- De catechismus benadrukt het unieke van Christus' werk (*hoogste* Profeet, *enige* Hogepriester, *eeuwige* Koning). Zonder Hem hebben we niets, in Hem hebben we alles. Hij is de Gevolmachtigde van de Vader, op Hem mogen we ons bij de Heere beroepen.
- Het drievoudige ambt van Christus gaat doorwerken in het leven van Zijn gelovigen. 'Christen' = iemand die van Christus is. We hebben (zowel persoonlijk als samen als kerk) een profetische, een priesterlijke, en een koninklijke roeping: geroepen tot een belijdend, dienend en heilig leven.
- Twee uitspraken die te denken geven:
 - Ook uw hond en uw kat moeten kunnen merken dat u christen bent (M. Luther)
 - Ik heb één ding op christenen tegen: niet dat ze christen zijn, maar dat ze *niet* zijn. (Fr. Nietzsche)

Om verder over na te denken

1. Klopt het volgens jou dat er in onze tijd meer aandacht is voor het christen-zijn van ons dan voor het Christus-zijn van Jezus? Hoe kijk je hier zelf tegenaan?
2. Als Jezus jouw Profeet, jouw Hogepriester en jouw Koning is, wat betekent dat dan voor jou?