

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – Elburg, 6 juni 2021

Schriftlezingen: Hebrëën 1:1-5 en Johannes 1:11-18

Zondag 13a

Vraag 33: *Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn?*

Antwoord: Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is, wij daarentegen om Zijntwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen.

Kernpunten bij de preek

De Naam 'Zoon van God' is in het NT een veelzeggende en zelfs beslissende Naam. Wie Jezus als Zoon van God belijdt, is zalig (Matth.16:16/17) en kan worden gedoopt (Hand.8:37). We erkennen daarmee dat in Christus God Zélf naar ons is toegekomen. Als Zoon van God heeft Christus een volmaakt innige band met de Vader. Hij en de Vader Zijn één (Joh.10:30). Hier legt vooral het Johannes-evangelie nadruk op: dat Hij de eeuwige Zoon van God is. Niemand komt tot de Vader dan door Hem (Joh.14:6).

Als mens op aarde heeft Christus tegelijk zó volmaakt in gehoorzaamheid geleefd, dat Hij ook als méns voluit Kind van God was, het ware beeld van God.

Er is er dus maar Één Die het recht heeft Zichzelf Kind van God te noemen, en dat is Hij!

Wij niet – wij zijn van nature kinderen van de toorn (Ef.2:3). Belijden we dat (Luk.15:19)? Áls wij kinderen zijn, zijn we weggelopen kinderen, opstandige kinderen. De Vader was Zijn aardse kinderen kwijt (Gen.3:9). De éنية Zoon Die Hij nog had, gaf Hij in deze wereld, gaf Hij aan het kruis. Opdat wij aangenomen zouden worden (letterlijk in het Latijn: *adoptati summus*). In adoptie zit een objectieve (juridische) kant, maar ook een persoonlijke (existentiële) kant: je moet het kind-zijn helemaal leren. De Heilige Geest is de Leermeester Die ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. Dat is het geloofsleven, in de navolging van hét Kind van God.

De preek gaat evenals de catechismus niet in op de vragen die de islam en de Jehova's getuigen ons stellen over het Zoonschap van Christus. In feite gaat het bij hen om oude ketterijen (zoals arianisme en adoptianisme – google maar eens!) die door de christelijke kerk al in haar eerste tijd verworpen zijn. Veelzeggend is dat in godsdiensten in sekten (zoals islam en Jehova's getuigen) die de Godheid van Christus loochenen, een systeem van zelfverlossing verkondigd wordt. Waar Jezus niet als Gods Zoon wordt beleden, valt de verlossing als genadedaad van God weg!

Om verder over na te denken

1. Lees Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed. Hoe en hoe vaak gebruikt Jezus de Naam 'Vader'? Wat leer je daarvan?
2. Rond de uitdrukking 'kind van God zijn' bestaat veel verwarring en onzekerheid. Hoe komt dat, denk je, ook bij jezelf misschien? En hoe kom je daar uit?
3. Hoe kan de wereld zien dat wij kinderen van God zijn (lees de 1^e Johannesbrief)? Welk voorbeeld gaf de Heere Jezus daarvoor?

Wil je je antwoorden delen? Graag! Welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947