

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – Elburg, 13 juni 2021

Schriftlezing: Mattheus 6:19-25

Zondag 13b

Vraag 34: *Waarom noemt u Hem onze Heere?*

Antwoord: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met Zijn kostbaar bloed vrijgekocht heeft en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons zo tot Zijn eigendom gemaakt.

Kernpunten bij de preek

- Een heer (*kurios*) is in de tijd van de Bijbel een slaveneigenaar. Voor elke slaaf betaalde hij en zorgde hij. Slavernij is in de Bijbel niet perse negatief: het geeft de slaaf een stuk (sociale) zekerheid. Een heer is daarmee iemand die het wettige recht op zo'n slaaf heeft.
- Je kunt er maar één tegelijk dienen (vergelijk polygamie) – waarom?
- Kern van de zonde is: een andere heer dan God willen dienen.
- Ook wie echt vrij zegt te zijn, is in werkelijkheid slaaf (van...zichzelf, de wereld, de zonde, etc.)
- Kern van het evangelie is: Jezus koopt ons vrij en maakt ons tot Zijn eigendom:
 - Dat geeft rust, zekerheid, vrijheid
 - Hij heeft de heer-schappij over ons (Rom.14:8)
- 'Jezus is Heer (*Kurios*)' is de oerbelijdenis van de christenen (1 Kor.12:9); we zweren alle andere heren af.
- Dit brengt ons in conflict met andere heren!
- Geweldige troost: 'niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere'.
- En: Jezus is ook Heer (*Kurios*) van de geschiedenis!

Om verder over na te denken

1. Waarom is Jezus de hoogste Heer (*Kurios*)? Zie bijv. Filippensen 2:9-11
2. Het lijkt in Romeinen 14:1-9 alsof iedere christen vrij is om te leven zoals hij het zelf goed vindt. Toch is dat niet zo. Wat is voor Paulus en dus ook voor ons belangrijk?
3. Met hoeveel 'heren' heb jij in je leven te maken? Op welke manier kun je toch Jezus als de *hoogste Heer* dienen?

Wil je je antwoorden delen? Graag! Welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947