

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – Elburg, 20 juni 2021

Schriftlezingen: Lukas 1:26-38 en Galaten 4:1-7

Zondag 14

Vraag 35: *Wat betekent: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?*

Antwoord: Dat de eeuwige Zoon van God, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen om werkelijk de nakomeling van David te zijn, Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde.

[1Joh.5:20, Joh.1:1, 17:3, Rom.1:3, 9:5, Gal.4:4, Kol.1:15, Luk.1:31,35,42,43, Mat.1:20, Rom.1:3, Ps.132:11, 2Sam.7:12, Hand.2:30, Fil.2:7, Hebr.2:14,17, 4:15]

Vraag 36: *Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons?*

Antwoord: Dat Hij onze Middelaar is en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek.

[Hebr.7:26,27, 1Pet.1:18,19, 3:18, 1Kor.1:30,31, Rom.8:3,4, Jes.53:11, Ps.32:1]

Kernpunten bij de preek

- Dat Jezus door de Heilige Geest ontvangen is uit de maagd Maria, is té belangrijk om te ontbreken in de christelijke kernbelijdenis. Waarom?
- Twee raadsels:
 - de onuitroeibare(?) zondige aard van het mensdom
 - de verwekking van Jezus door de Heilige Geest, en niet door een man
- Voor nieuw leven zijn twee mensen nodig: iemand die het verwekt (= vader) en iemand die het voortbrengt/baart (moeder). In de verwekking wordt het menselijk geslacht voortgeplant, in de moederschoot ontvangt dit leven een lichaam. (PS: de erfzonde zit 'm niet in de seksualiteit op zich, zoals lang gedacht is!)
- Voor het leven van Gods Zoon op aarde was Iemand Anders de Verwekker: de Heere Zelf, door de Heilige Geest. Hij is Mens van boven, niet van beneden. Zo deelt Hij niet in de zondige aard van het menselijk geslacht, maar in de heiligheid van God. Zo is Hij het volstreckte Beeld van God, de tweede Adam.
- Het evangelie is dat Hij met Zijn volmaaktheid onze onvolmaaktheid bedekt. Die bedek je niet zelf (zie Galatenbrief), dat gaat je nooit lukken.
- Twee lijnen:
 - 'bedekken' is tegenwoordige tijd, voor gelovigen een realiteit van iedere dag. Wij kunnen maar hoeven ook geen dag zonder die bedekkende genade van Christus!
 - De Heilige Geest Die Jezus volmaakt geboren liet worden, is ook de Geest van onze wedergeboorte. Hij weet de weg naar de schoot van Maria, maar niet minder naar ons hart om daar iets nieuws, iets van de Heere te werken. Ook dat is tegenwoordige tijd!

Om verder over na te denken

1. Is de geboorte van Jezus uit Maria door de Heilige Geest voor jouzelf een struikelblok (geweest)? Waarom, en hoe veranderde dat?
2. Verandert de preek van vanavond iets aan je gedachten over de erfzonde?
3. Wat betekent het voor je dat het 'bedekken' in de tegenwoordige tijd staat?

Wil je je antwoorden delen? Graag! Welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl of 06-12266947