

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus – Elburg, 11 juli 2021

Schriftlezingen: Jesaja 53:1-6 en Hebrëën 5:1-10

Zondag 15

Vraag 37: *Wat verstaat u onder het woordje 'geleden'?*

Antwoord: Dat Hij, tijdens heel Zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven.

Vraag 38: *Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden?*

Antwoord: Om ons, doordat Hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God, dat ons treffen zou.

Vraag 39: *Betekent het iets meer dat Hij gekruisigd is, dan dat Hij op een andere wijze gestorven zou zijn?*

Antwoord: Ja, want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vloek die op mij lag, op Zich geladen heeft, want de dood aan het kruis was door God vervloekt.

Kernpunten bij de preek

- Het lijden is een van de grootste vraagstukken van de mensheid, ook van christenen: waarom en waartoe?
- De catechismus zet het lijden in een aangrijpend licht: de toorn van God! Wat heeft God ons door het lijden te zeggen? C.S. Lewis noemt het lijden 'Gods megafoon'.
- Waarom heeft Jezus zo moeten lijden? Zelfs een wereldlijke rechter moest Hem onschuldig verklaren. Als iemand het lijden niet verdiende, was Hij het!
- In de OT offerdienst klinkt al door dat de onschuldige (het lam) sterft voor de schuldige, zodat de schuldige vrijuit gaat. Want God straft de zonde maar één keer!
- Plaatsvervangende is het bijbelse kader waarin we Jezus' lijden en sterven verstaan. Zonder dit kader blijft van Jezus' lijden en sterven niet meer over dan een heldendaad, een liefdebewijs, en ontgaat ons de verzoening met God als 'juridisch' heilsfeit!
- Vooruitlopend op antwoord 44: wanneer een christen moet lijden, mag hij weten dat de toorn en de vloek van God die oorspronkelijk in het lijden meeklonken, door Christus zijn weggenomen. Zo leert de Heilige Geest ons het lijden te dragen, en uit te zien naar de volmaakte gemeenschap met God in eeuwigheid.

Om verder over na te denken

1. Wat betekende deze dienst voor jouw visie op het lijden? Is die visie veranderd, en welke vragen houdt je nog over?
2. Plaatsvervangende is een uniek bijbels begrip dat je in andere godsdiensten niet of nauwelijks tegenkomt. Omschrijf voor jezelf wat de plaatsvervangende van Christus voor jou betekent en hoe je daaruit leeft.