

**Zondag 24**

**Vraag 62:** *Maar waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn?*

**Antwoord:** Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de Wet van God in overeenstemming moet zijn, en ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn.

[Gal.3:10, Deut.27:26, Jes.64:6]

**Vraag 63:** *Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en in het toekomstige leven wil belonen?*

**Antwoord:** Deze beloning komt niet voort uit verdienste, maar uit genade.

[Luk.17:10]

**Vraag 64:** *Maar schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen?*

**Antwoord:** Zeker niet, want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen.

[Matth.7:18, Joh.15:5]

**Kernpunten bij de preek: 'Werke(n)loos'**

- Deze zondag borduurt nog even door op het thema van zondag 23: dat we uit genade zalig worden, en niet door onze werken.
- Spreken Paulus en Jacobus elkaar tegen? Ze beroepen zich allebei op Abraham!
- Tegenover de leer van de verdienstelijke goede werken zette Luther in de tijd van de Reformatie de boodschap van Paulus: alleen genade redt. Let wel: een bevrijdende boodschap! Met Jacobus kon Luther aanvankelijk niks ('een brief van stro').
- Abraham werd zonder de werken voor God gerechtvaardigd, maar zijn geloof bleef niet zonder werken. Jacobus noemt het offeren van Izaak. Abraham had trouwens niet alléén goede werken...
- Jacobus onderkent (net als Paulus trouwens) het gevaar van een goedkope genade, alsof je levenswandel er helemaal niet meer toe doet. Geloof zonder de werken is dood!
- Jacobus speelt geloof en werken niet tegen elkaar uit, maar wil juist voorkomen dat er een scheiding tussen die twee wordt gemaakt.
- In een levend geloof bestaat die scheiding niet, daar zorgt de Heilige Geest wel voor.
- Uiteindelijk is hier in het geding wat voor soort relatie we met God hebben: contract of verbond!

**Om verder over na te denken**

1. Lees Mattheüs 5:20 nog eens. Wat wil de Heilige Geest ons hiermee zeggen?
2. Voor welke verleiding ben jij het meest vatbaar: een geloof zonder werken of werken zonder geloof?
3. Op de hoek van de Zuiderzeestraatweg Oost en de Altenaweg staat een motorsloep op een trailer. Wat staat erop en wat betekent dat? Past dat bij de preek van vanavond?

Fijn als je je antwoorden en gedachten wilt delen: 06-12266947 of [ajmensink@hervormdelburg.nl](mailto:ajmensink@hervormdelburg.nl)