

Zondag 25

Vraag 65: *Aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en al Zijn weldaden deel geeft, vanwaar komt dan dit geloof?*

Antwoord: Van de Heilige Geest, Die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie en het versterkt door het gebruik de sacramenten.

[Ef.2:8, 6:23, Joh.3:5, Fil.1:9, Mt.28:19, 1Pet.1:22,23]

Vraag 66: *Wat zijn sacramenten?*

Antwoord: Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld, om ons door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat Hij ons op grond van het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt.

[Gen.17:11, Rom.4:11, Deut.30:6, Lev.6:25, Hebr.9:7-9,24, Ez.20:12, Jes.6;6,7, 54:9]

Vraag 67: *Zijn beide, Woord en de sacramenten, dan daarop gericht of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van onze zaligheid?*

Antwoord: Ja, zeker, want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de sacramenten, dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus, dat voor ons aan het kruis is geschied.

[Rom.6:3, Gal.3:27]

Vraag 68: *Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament of Verbond ingesteld?*

Antwoord: Twee, de heilige Doop en het heilig Avondmaal.

Kernpunten bij de preek: 'Certificaat in tweevoud'

- Welke overeenkomsten hebben doop- en avondmaalsdiensten met elkaar?
- In de Bijbel lijken Doop en Avondmaal twee heel verschillende dingen, ze worden bij nooit in één tekstgedeelte tegelijk genoemd.
- De catechismus brengt de beide sacramenten duidelijk onder één noemer.
- Mooi is dat de sacramenten in het teken staan van het werk van de Heilige Geest. Hij *werkt* het geloof en *versterkt* het. Woord, geloof en sacrament hebben dezelfde inhoud: Christus.
- Het woord 'sacrament' is de Latijnse vertaling van het Griekse woord 'mysterie': "als je weet wat het betekent, zie je in het gewone het bijzondere". Een gewoon teken (in water dompelen, brood breken, wijn vergieten) krijgt een diepe betekenis als je er met de ogen van het geloof naar kijkt.
- De sacramenten zijn tekenen en zegels. Tekenen = plaatjes bij de preek. Zegels = certificaat van echtheid.
- Waar komt de getraptheid vandaan waarmee wij over Doop, belijdenis doen en Avondmaal spreken? Niet uit de Bijbel en ook niet uit de Reformatie. Bij Doop, belijdenis en Avondmaal zeggen we steeds hetzelfde: ik belijd maar één Redder en Heere in mijn leven, en dat is Jezus Christus. Van Hem verwacht ik mijn redding en voor Hem alleen wil ik leven. Voor (laten) dopen, belijdenis doen en avondmaalgang is geen steeds hoger trapje van geloof nodig.
- Wat zijn er veel Bijbelse overeenkomsten tussen de sacramenten! Het gaat om hetzelfde geloof, hetzelfde Evangelie, dezelfde heiligheid, dezelfde bekering, dezelfde vertroosting, hetzelfde leven met en door Christus, hetzelfde verbond dus. Wat de catechismus niet noemt maar de Bijbel wel: de sacramenten onderstrepen en versterken de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus.
- Eén opvallend verschil: de Doop is eenmalig, het Avondmaal herhaaldelijk. Elke Avondmaalsviering is een doopbevestiging. Vergelijk de eenmaligheid van je geboorte en de jaarlijkse viering van je verjaardag.

Om verder over na te denken

1. Herken je bij jezelf de 'getraptheid' waarmee je over dopen, belijdenis doen en avondmaalgang denkt? Is dat onderscheid terecht, en wat betekent dat voor jouzelf?
2. Inhoudelijk voegen de sacramenten niets extra's toe aan wat we geloven (hiermee onderstreept de catechismus het verschil met de rooms-katholieke visie op de sacramenten). Welke betekenis heeft de doop en (eventueel) de avondmaalgang in jou leven gekregen?
3. Hoe kunnen wij de beleving rond Doop en Avondmaal meer in evenwicht brengen, persoonlijk en als gemeente?
4. Voor wie nog geen belijdenis deed (en dus ook geen avondmaalganger kon worden): wat houdt je tegen om de stap naar belijdeniscatechese te maken? Zie het groetwoord van de nieuwe lidmaten in Contact en wat ik daarachter schreef! Twijfel je: overdenk wat de Heere God in je doop tegen je heeft gezegd. Daar kunnen wij het in leven en sterven mee doen. Daar kun je met een heel hart 'amen' op zeggen. Daar krijgt God zoveel eer van!

Fijn als je je antwoorden en gedachten wilt delen: 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl