

Leerdienst 'Heidelbergse Catechismus' – zondag 27 - Elburg, 27 augustus 2023

Schriftlezingen: Deuteronomium 10:12-22, Romeinen 4:7-12, Filippensen 3:1-4

Zondag 27

Vraag 72: *Is dat het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonden zelf?*

Antwoord: Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van al onze zonden.

Vraag 73: *Waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden?*

Antwoord: God zegt dit niet zonder goede reden, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, ook onze zonden door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen worden; maar vooral om ons door dit goddelijk onderpand en teken ervan te verzekeren, dat wij even daadwerkelijk van onze zonden geestelijk gereinigd zijn als wij uiterlijk met het water gewassen worden.

Vraag 74: *Moet men ook de kleine kinderen dopen?*

Antwoord: Ja, want zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van God en tot Zijn gemeente, en niet minder dan aan de volwassenen worden hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament of Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe Verbond de doop is ingesteld.

Kernpunten bij de preek 'Waarom kinderdoop'?

In zondag 27 behandelt de catechismus twee misverstanden die ook in de tijd van de Reformatie speelden:

- Het misverstand dat de doop automatisch werkt, zonder de noodzaak van geloof;
- Het misverstand dat voor de doop het geloof noodzakelijk is en dat het NT alleen de geloofsdoop kent. Op dit misverstand (zie antwoord 74) gaan we in deze preek in.

- In het Oude Testament is de besnijdenis van joodse jongetjes verplicht (Gen.17:10,11). De HEERE neemt het hoog op als de besnijdenis niet wordt uitgevoerd (Joz.5:1-7).
- Daarom vinden Joden-christenen in het NT de besnijdenis ook verplicht voor heidenen die tot geloof in Jezus komen (Galatenbrief). Maar de apostelen hebben in Hand.15:5, 24, 28 besloten om de heidenen *niet* te besnijden. In hun bekering komt openbaar wat de Heere in de besnijdenis bedoelde. De doop is voor hen teken van hetzelfde verbond, dezelfde belofte, dezelfde eis, het hetzelfde heil. Het grote verschil: de vervulling door Christus.
- In de preek wordt uitgelegd waarom juist de *voorhuid* wordt besneden. Twee kernwoorden: levensbron en oerdrift.
- In het OT wordt Israël dan ook opgeroepen om niet tevreden te zijn met het uiterlijke teken van de besnijdenis, maar zich door de besnijdenis te laten leiden tot een leven van geloof en bekering (Deut.10:16, Jer.4:4).
- Als Israël zich bekeert van zonden, worden ze niet opnieuw besneden (als dat al zou kunnen!). Het verbond is er nog steeds.

- Het spanningsveld tussen besneden wóorden en als besnedene léven komt in het NT terug rond de doop. Hebben we dat spanningsveld wel zorgvuldig bewaard? Je kunt de kinderdoop ook verwerpen door er niets mee te doen!
- Verwerping van de kinderdoop (en keuze voor overdoop) heeft twee gevaren: is er nog eenheid tussen OT en NT en dus in God Zelf, en komt de (gelovende) mens niet zelf weer centraal te staan ten koste van Christus?
- Kinderdoop is meer dan 'opdragen' door ouders. Het is Gods verklaring hoe Hij in Christus tegen ons aankijkt, wat Hij met en van ons wil.
- De kinderdoop onderstreept, zeker als je je eigen zonden gaat kennen, de rijke genade van God Die ons eeuwig vóór was.

Om verder over na te denken

1. Wat is voor jezelf het rijke ervan dat je als kind gedoopt werd? Op welke momenten in je leven word je herinnerd aan je doop?
2. Heb je in je leven uit je doop 'gehaald' wat eruit te halen valt? Bij welke accenten of gedachten uit je doop sta je eigenlijk nooit stil?
3. Als je in je gebed straks met de Heere over je doop spreekt, waarvoor wil je Hem dan danken en waarvoor wil je schuld belijden?

Wil je je antwoorden delen? Graag! Welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl